



# ZÜRICH



## Vandaag!

kwamen we aan in aan stad bekijken. Toen naar onverstaanbare Kennis making, toen naar scoutinghuis lijkende de meligheid (op de wc ;-)



in Zürich. Gingen we eerst de een leuke (maar dienst(met mooie muziek). het grote niet op een scoutinghuis. Toen hadden we en toen gingen we pasta eten



## Eet-meter:



*Want...Marijtje vind pasta niet lekker maar Willemijn wel.....*



**@ClubNL-**

*bericht van een (ex) vreemdeling*

**—Robin: ik vind dat we toch mooie tomaten hebben die tomaten uit blik: Geniaal—**

**En wat we verder niet moeten vergeten.....**

**.....dat het erg mooie tomaten zijn.....**

.....

*Witspraak van de dag*

